

Α π ό Ε κ ε ί Μ έ χ ρ ι Ε δ ώ

Οι γονείς μου είναι απ' την Κύπρο. Ο πατέρας μου είναι από ένα μικρό χωριό που είχε περίπου 1500 κατοίκους. Το λένε Κυρά της Μόρφου και δυστυχώς σήμερα είναι τουρκοκρατούμενο. Το σπίτι των γονιών του είχε τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι και τραπεζαρία. Είχε επίσης μεγάλη κουζίνα με καθιστικό και πλυσταριό που ήταν στο πίσω μέρος της αυλής, με μια τουαλέτα.

Στα χωράφια φυτεύανε μπιστόνια με πεπόνια και φυστίκια. Τρώγανε φασόλια, φρούτα και λαχανικά, λίγο κρέας και ψάρι. Μια ωραία οικογενειακή μέρα ήταν όταν ένα μέλος της οικογένειας παντρευότανε. Τη μέρα εκείνη προσκαλούσανε όλο το χωριό στο γάμο. Κλείνανε το δρόμο. Αυτή η τελετή κρατούσε τρεις ημέρες, από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη. Κάθε οικογένεια που ερχότανε έφερνε μαζί της και ένα πιάτο με φαγητό.

Ο πατέρας μου έφυγε από την Κύπρο γιατί η Τουρκία εισέβαλε στο νησί τον Ιούλιο του 1974 και πήρε το σαράντα τοις εκατό του νησιού και τους διώξανε από τα σπίτια τους και φύγανε πρόσφυγες στα νότια μέρη του νησιού. Σαν πρόσφυγας που ήτανε χωρίς μέλλον μετανάστευσε με την οικογένειά του στην Αυστραλία. Ήρθε με την QANTAS.

Ο πατέρας μου ενοικίαζε με την οικογένειά του ένα σπίτι με τρία υπνοδωμάτια στο MASCOT του Σύδνεϋ. Στην αρχή δεν του άρεσε πολύ η Αυστραλία γιατί νοσταλγούσε το χωριό του, μα σιγά-σιγά συνήθισε εδώ. Δεν το έχει μετανιώσει όμως γιατί ήταν ένα καλό βήμα για πρόοδο.

Ήταν δύσκολο να αφομοιωθεί και να μάθει Αγγλικά γιατί πήγαινε στο σχολείο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 για πέντε μέρες της εβδομάδας και μετά πήγαινε δουλειά από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 11:20 το βράδυ.

Η Αυστραλία είναι γνωστή στον άλλο κόσμο γιατί εξάγει πολλά πράγματα σε πολλά κράτη. Επίσης ακούστηκε πιο πολύ όταν έγιναν εδώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2000.

Ναι, πραγματικά ο πατέρας μου άρχισε τώρα να νιώθει την Αυστραλία σαν σπίτι του γιατί ζει εδώ τώρα περισσότερα χρόνια παρά όσα έζησε στην Κύπρο και συνήθισε. Η Αυστραλία και η Κύπρος μοιάζουνε πολύ στις συνήθειες των ανθρώπων. Κυρίως στις εκδρομές που κάνουν τα Σαββατοκυριακά στην ύπαιθρο για να ξεκουραστούν και στο ότι ο κόσμος πηγαίνει στα καφεενεία και πίνει τον καφέ του συζητώντας διάφορα θέματα και κάνοντας αστεία.

Χριστίνα Γρηγορίου (Christina Gregoriou – 11 years)

