

# Από Εκεί Μέχρι Εδώ

Ο πατέρας μου γενήθηκε στη Λήμνο. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι με 3 δωμάτια. Πάντα ξιπνούσε πρωί και πήγαινε με τους γονείς του στη φάρμα για να ταιύσσουν τα πρόβατα. Κάθε καλοκαίρι μαζί με το θείο μου πήγαιναν στον κάμπο με την θεριστική και θερίζανε τα χωράφια.

Η μαγιά μου συχνά μαγειρεύει αρνί με πατάτες. Πάντα έφτιαχνε το δικό της ψωμί στον φούρνο. Είχε λαχανικά από το κήπο της.

Η πιο σημαντική μέρα στην Ελλάδα ήταν η ονομαστική εορτή που όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι μαζεύονταν στο σπίτι του εορταζόμενου να τον ευχηθούν χρόνια πολλά και με πιστό, βαρυσόχορο περνούσαν μια αξέχαστη βραδιά.

Ο πατέρας μου πάντα θυμάται ιστορίες που τον έλεγαν οι γονείς του. Ιστορίες που είχαν σχέση με την μυθολογία.

Ο πατέρας μου ήρθε σε ηλικία 24 χρονών στη Αυστραλία. Η αιτία που ήρθε στην Αυστραλία ήταν που γνώρισε την μητέρα μου όταν πήγε για διακοπές στη Λήμνο και αγαπηθήκανε και ήθελε να έρθει για να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Το ταξίδι από την Ελλάδα στην Αυστραλία ήταν ευχάριστο και δυσάρεστο. Ευχάριστο γιατί θα συναντώσε την μητέρα μου και δυσάρεστο γιατί άφηνε την οικογένεια του πίσω στην Λήμνο.

Όταν ήρθε ο πατέρας μου στην Αυστραλία ζούσε με τους γονείς της μητέρας μου. Τον έκανε εντύπωση πόσο καθαρό και περιποιημένο ήταν το Sydney σαν πόλη και νόμιζε ότι μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει.

Ήταν δύσκολο στην αρχή για αυτόν γιατί δεν ήξερε να μιλήσει αγγλικά και αισθανόταν άσχημα. Αλλά σιγά-σιγά με τον καιρό και μετά από δύο χρόνια που πήγαινε νυχτερινό σχολείο είχε μάθει αρκετά και τώρα μπορεί να μιλάει άνετα με τον κόσμο.

Ο πατέρας μου πιστεύει τώρα η Αυστραλία είναι η καιρούρια<sup>του</sup> πατρίδα, αλλά δεν  
παύει να σκέφτεται την Ελλάδα. Έχουμε πάλι 2 φορές διακοπές πίσω την λήμνο  
και γνώρισα το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας μου.

**Ζαχαρούλα Μπουλιέτου**